

Luitse was een van de jongeren die in  
Holland zelf al in de velders een voornome  
rol had gespeeld. Zijn bewustzijn deed hem  
aan ook besluten naar spazje te vertrekken  
Maar hij met de wapens in de hand zijn  
vijanden kon bestrijden. Door zijn gedrag  
en bewust optreden was hij al gauw onze Polit  
gedelegeerde. En als zoodanig heeft hij aan  
Bumate zijn arbeid gegeven. Daarvoor was  
hij al andere fronten geweest door zijn meerdere  
ontervinding, als wij die aan ons eerst fr<sup>o</sup>  
kwamen was hij die ons menige goede raad  
gaf als wij het soms niet goed begrepen of niet  
wist hoe de zaak stond. Simon was ook  
in de daarop volgende frontsteeds nummer  
Een. En wist door zijn moedig optreden  
het de bewondering van al zijn medestrijders  
te winnen. Overal waar de zaak kritiek  
bleek te zijn was Simon met zijn half zwaar  
machine gew<sup>er</sup> met zijn witte haren altijd  
blootshoofd tot de de zware kuring locht

was begonnen. Simon verrichte in deze  
zware dagen enmetterd veel werk en  
Ks. Batak kwamen wij tot de ontdekking  
Dat Schuitze een van de oude kam  
vermist werd werd: In hem verloren  
wij een kam die er mocht zijn: Alles  
en iedereen weet wat Simon voor ons  
geweest is. Simon wij vergeten je niet  
Onze strijd gaat verder maar jij blijft  
in gedachten van ons voort leven

salud Simon je  
strijd makkers