

Woensdag 14 September 1908 Hospitaal "Nativo" 1918

Wij hi wat den ik toch in een goede stemming, want er is
den zal je misschien vragen, had je de hondsdolheid niet de
de krijgsbetreft, nu dat niet maar ik veel beter, ik had
namelijk een brief van jullie ontvangen, en dus was ik
er blij mee dat hun je niet half begrijpen, ik had de
hoop en op een gegeven omtrent een kind van leven van jullie
te ontvangen, en daar ontdekt na twee maanden krijg
ik een brief, ik had net naar de stad geweest en toen ik
kreeg kwam, ik had er zeker een voorbeeld van want ik had
twee of een draafje en ik wist het niet, en nu hier ligt op
mijn bed nu krijg ik uit Holland de goede brief die jullie
verzoeken het gedagtekend van 6^{de} en ik heb hem van
18^{de} ontvangen dat was dus na 4 dagen, die twee andere brieven
had ik nog niet ontvangen, maar het is geen wonder want die
zijn namelijk naar de Brigade gegaan (naar het front) en dat
kent nog of dat ik vergeten had jullie te schrijven dat ik ben in
de 1^{ste} Compagnie 8^{de} Bataillon (Tirailleurs) 3^{de} Compagnie, dat ook je
den wist in de brief die je: Ik ben namelijk niet bij de Holland
sche Compagnie zoals je dacht maar bij de Bataillon. Maar mijn
adres is nu gewoon een der Hollanders wandelaars 1918. 1918
Nativo Barcelona Hospitaal 1918 Spanje

Jullie hoorden dat het maar niet erg met mij was, nu hoor dat ik
het niet ik ben er gezond als een visch, alleen mijn linkerarm, er is