

.....
AFSCHRIJFEN, (GEDEELTEN) van drie brieven geschreven
door WILLEMCHRISTIAAN VAN VEEN, aan MARIE KOELEMIJ.
(Proces-verbaal No. 75 E, d.d. 25 Maart 1938).

=====

VAN VEEN XVII.

31 October 1937. Front.

Marie als je dit bericht krijgt, zit ik al in de oorlog. Deze brief bereikt je door bemiddeling van onze kamaraad JOOP ZWART. Hij is luitenant van de Inlichtingendienst en een fijne kamaraad. Ik kan deze brief niet te lang maken, daar wij elk oogenblik vertrekken kunnen. Hedenmiddag heb ik een brief geschreven naar jou. Maar die zul je wel later bereiken dan dit berichtje. Ik hoop, dat het goed met je gaat. Want met mij gaat het ook goed. Ik zit hier in een schuur bij een stukje kaars te schrijven te midden van de bergen. Hedennacht vertrekken wij met ongeveer 20 hollanders, waarvan ik er al velen van in Amsterdam kon. Ook Bertus is hierx aanwezig en de luitenant JOOP - ZWART, maar die gaat met verlof naar Amsterdam waar hij je deze brief zal overhandigen. Als je nog iets van mij weten wil vraag het maar aan hem. Want wij kennen elkaar al van Amsterdam.

Dag Marie,

W.v.Veen.

Mijn adres is nu Plaza del Altozano No.13

Elbacete Espana.

Ik zit in de brigade Edgar André.

=====

VAN VEEN XVIII.

14-11-37.

Lieve Marie. Weer is het Zondag, maar nu stralend helder warm weer. -----
Op het oogenblik donderen de kanonnen en de granaten suizen door de lucht. Maar veel granaten ontploffen niet, van de kant van de Fascisten. Je kunt daaraan zien dat ze niet zoo heel veel mee op hebben. Er zijn ook veel vliegtuigen in de lucht. Zoowel bommenwerpers als jagers. En dit zijn de gemeenste moordmiddelen waarover de Techniek beschikt. Maar in goede dekking hebben zij toch niet veel uitwerking, is mij geleerd, -----
Marie ik moet even uitscheiden, want ik krijg weer een injectie tegen Thypus. Dit wordt al de twaalfde keer, dat ik ingeënt word, -----
Hartelijke groeten van mij,

W.v.Veen.

S.R.I. Plaza del Altozano No. 13. Albacete Espana.

=====

VAN VEEN XIX.

November 1937. Edgar André Batallon.

Lieve Marie. Marie ik schrijf je weer eens een woordje. Ten eerste een vraag. Hoe is het in Amsterdam, het bestaan van de 20-jarige Sowjet Republiek gevierd. Goed? Wij hier in het dorp waar wij liggen hebben wij het ook gevierd. Hoewel niet zoo grootsch als wij verwacht hadden. Alleen drank en een grote hoeveelheid eten konden wij krijgen en dat net iets waar ik niet van houd, zoals je weet. Wij hadden verwacht, dat wij naar Madrid zouden gaan maar dat kon niet, omdat de spoorbrug gebombardeerd is, zoodat wij niet konden vertrekken, zoodat wij noodgedwongen het hier moesten doen en niet Allèen hebben wij de 20-jarig bestaan van de Sowjet Unie gevierd, maar ook het 1-jarig bestaan van het Edgar André brigade. Waarin wij inzitten zoals ik reeds geschreven heb. Marie nog wat. Ik las in je brief, dat je lid bent geworden van de C.P.N. Op welk motief is dat geschied. Is dat omdat ik in Spanje ben gegaan, of is dat uit politieke overtuiging, -----

Dag Marie en alle andere de groeten van mij.

W.v.Veen.

Mijn adres is nog steeds

Socorro Rojo Internationaal Plaza del Altozano. No. 13 Albacete Espana.

=====

Voor eensluidend afschrift,
de rechercheur van politie,

