

Consulat des Pays-Bas  
Barcelona

Barcelona, 2 Juli 1937.

No. 297/52

Afd. Juridische Zaken.-

Ik heb de eer Uwer Excellentie mede te deelen, dat door mij naar Marseille geëvacueerd is: Kertynus, Fredericus, Boonekamp, geboren te Amsterdam, den 26 Januari 1902, wonende te Amsterdam, Koestraat 1.-

Boonekamp, die, zooals hij mij mededeelde, als vrijwillige mede gevochten heeft en die derhalve geacht moet worden zijn Nederlandsche nationaliteit verloren te hebben, werd door het Consulaat te Valencia naar Barcelona gezonden. Ik heb hem een laissez-passer verstrekt geldig voor de reis van Barcelona naar Amsterdam.-

Ik moge van deze gelegenheid gebruik maken om Uwe Excellentie mede te deelen, dat Nederlanders door het Fransche Gouvernement kosteloos vervoerd worden met het stoomschip, dat ieder week van Barcelona naar Marseille gaat; ik ondervind in dezen alle medewerking van den Franschen Consul Generaal hier ter stede.-

de Consul,

(get.) Ch. J. H. Daubanton



Aan Zijne Excellentie den Minister van  
Buitenlandsche Zaken,  
's-Gravenhage.